

Lá thư chú nhiệm

Chúng sanh ơi! Đấng giác ngộ ra đời! Nhân loại ơi! Một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này đem lại một thanh bình và an lạc. Đã mấy mươi thế kỷ qua Đức Phật quả thật đã mang lại một ánh sáng siêu việt, phá tan màn vô minh trong ngũ trược ác thế và phát minh một tư tưởng tuyệt vời, đưa con người thoát khỏi cảnh đau khổ lầm than.

Mùa Phật Đản năm nay lại về trong hoàn cảnh kinh hoàng của nhân loại. Năm vừa qua sóng thần khởi động, biển cả hóa cồn dẫu, hàng trăm ngàn người chôn thân giữa sóng biển ba đào, hàng triệu người sống vất vưởng không thực phẩm không nhà cần sự bảo trợ của nhân loại toàn thế giới. Đầu năm nay sóng thần lại thêm một lần khởi động làm hàng ngàn người bị mạng vong, cửa nhà tan nát. Song song với thiên tai, nhân họa vẫn còn tiếp diễn, nhiều quốc gia vẫn còn nằm trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh. Trên thế giới, nhân loại dường như không có một ngày yên ổn: Họ tranh chấp nhau vì phe phái, oán thù vì quyền lợi, giết người cướp của, tàn sát lẫn nhau, diễn ra từng ngày khắp mọi chân trời. Đứng trước những thực trạng kinh hoàng như cơn ác mộng. Là Phật tử, chúng ta lần nữa lại những giáo Tích của Đức Thế Tôn. Hy vọng từ đó tìm ra được nguyên nhân và phương pháp tự cứu mình và giúp người ra khỏi vực thẳm của thế gian này.

Trong kinh dạy: "Tất cả chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có việc đao binh, mỗi nhà mỗi hộ đều tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình". Như thế, nguyên do thiên tai, nhân họa đều do chúng sanh tạo quá nhiều sát nghiệp mà ra. Ngày nay khoa học càng phát triển, nhu cầu nhân loại càng nhiều, kỹ thuật giết sinh mạng loài vật rất tinh vi để cung cấp đủ cho thị dục béo lòng ngon miệng. Hằng ngày biết bao gia súc bị giết hại, oán hờn chồng chất tợ non cao. Vì thế, việc chiến tranh tất phải xảy ra để đền trả việc oan oan tương báo. Muốn tránh được thiên tai, nhân họa, chúng ta cần phải giảm bớt sát nghiệp thì oan gia cũng nhẹ dần, tai họa cũng theo đó mà sút giảm.

Giới kinh Ưu Bà Tắc, Đức Phật dạy: "Người muốn thoát khỏi sự khổ trong ba cõi được cuộc sống an ổn miền viễn, cần phải có pháp thể giải thoát. Có ba điều cần thực hành: 1- Chí tâm nghe pháp, nghe xong liền thọ trì. 2- Nghe cảnh khổ trong ba đường dữ, kinh sợ đến dựng lông, mọc ốc, khóc ra nước mắt. 3- Kiên tâm trì giới cho đến một tội nhỏ cũng không dám phạm. Nên biết, người có pháp thể giải thoát rồi, người ấy dù đang ở trong cảnh khổ cùng cực, ta biết chắc người ấy là người có nếp sống an lạc của Niết bàn. Còn người không có pháp thể giải thoát, dù người ấy đang hưởng phước ở cõi trời cao nhất, ta biết chắc, người ấy sẽ là người sắp vào địa ngục." Để hiểu rõ phương pháp thực hành pháp thể giải thoát chúng ta cần nghiên cứu từng điểm một.

Thế nào là chí tâm nghe pháp, nghe xong liền thọ trì?

Đạo Phật là đạo giác ngộ, người con Phật muốn được giác ngộ cần phải chí tâm nghe chánh pháp của Phật rồi

chuyên tâm thọ trì gọi tắt là học Phật. Muốn theo con đường giác ngộ của Đức Phật, hành giả trước phải chí tâm nghe giáo pháp qua lời giảng dạy của bậc Thiện Tri Thức hoặc đọc tụng kinh điển trong Tam Tạng Pháp Bảo do các Tổ sư kiết tập để lại gọi là Văn huệ. Sau khi nghe xong cần để tâm suy nghĩ, quan sát, coi những điều mình nghe có phù hợp với chân lý không gọi là tư huệ. Khi quan sát kỹ rồi đem giáo pháp ấy thực hành coi có nghiệm đúng không gọi là tu huệ. Người được tam vô lậu học này sẽ có được lòng tin kiên cố, phát nguyện thực hành, không ai làm lai chuyễn được.

Thế nào là nghe cảnh khổ trong ba đường dữ, kinh sợ đến dựng lông, mọc ốc, khóc ra nước mắt?

Đây là diễn tả hành động của người tin sâu lý nhân quả. Nếu người tin sâu lý nhân quả, biết tạo nhân nào có quả đó như bóng theo hình, thật chúng ta rất lo sợ, khi quán sát việc làm nhỏ của chúng ta hằng ngày; chỉ cần chúng ta mở mắt ra chúng ta sẽ thấy ngay những thị sinh vật cung cấp thực phẩm cho ta hằng ngày rất nhiều. Nếu đứng theo lý nhân quả giết người, vật phải bị quả báo đền mạng thì chỉ trong một cuộc đời này, chúng ta đã giết hại biết bao sinh mạng để cung cấp cho miệng bụng, oan gia ấy phải trả đến kiếp nào. Càng nghĩ càng kinh sợ vô cùng. Vì thế, người muốn thoát oan gia nghiệp báo, cần phải tin chắc lý nhân quả này, một lòng sám hối, làm lành lánh dữ, mới hy vọng thoát được quả báo ở ba đường.

Thế nào là kiên tâm trì giới cho đến một tội rất nhỏ cũng không dám phạm?

Giới tiếng phạn nói cho đủ là Ba La Đề Mộc Xoa nghĩa là bảo vệ hành giả cho được giải thoát, như giáp sắt thành đồng bảo vệ người chiến binh. Vì thế, khi sắp vào Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã ân cần phú chúc các hàng tứ chúng khi Phật viên tịch rồi phải xem giới như Phật. Vì người trì giới là người thực hành ba nhân thiện vô lậu là gìn giữ luật nghi, nhơn giới mà sanh định, nhân định mà phát huệ, đồng thời cũng nhiếp hết các pháp lành và làm lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Vì thế, kinh Phạm Võng nói: "Giới như vàng nhật nguyệt sáng, cũng như chuỗi báu ngọc châu, chúng Bồ tát như vi trần, do giới này mà thành Phật. Tóm lại, người tu theo pháp thể giải thoát là người tu công đức thuần thiện vô lậu, có khả năng phá tan được cộng nghiệp và cộng báo của chúng sanh, biến cõi đời ác trược thành cõi cực lạc an vui.

Kỷ niệm Phật Đản năm nay, trước những thực trạng kinh hoàng như cơn ác mộng đã qua, là Phật tử chúng ta chỉ có con đường duy nhất là thực hành những phương pháp Phật dạy. Đây là phương pháp hữu hiệu để có thể tự cứu mình và giúp người vượt thoát ngoài vực thẳm.

Trong kinh có dạy: "Một người tạo phước ngàn người hưởng, một cây nở trăm vạn cây thơm." Điều đó cho thấy, nếu toàn thể Phật tử chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Thì công đức vô lậu thuần thiện có thể biến đổi cực diện bi thảm khổ đau, thành cảnh giới thanh bình an lạc. Đức Phật sẽ chứng minh và gia hộ lòng nhiệt thành tha thiết của toàn thể chúng ta.

Kính chúc Quý vị và bữa quyền hưởng một mùa Phật Đản vui tươi trong ánh hào quang của Đức Phật.

Báo Hương Đạo