

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN

*Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni,
Kính thưa Quý đồng hương, Phật tử,*

Vào ngày này, cách đây hơn 25 thế kỷ, nhơn loại đã hân hoan chứng kiến sự lâm phạm của một bậc vĩ nhân; một đấng Đại Giác đến với muôn loài. Bậc vĩ nhân đó lớn lên tu hành đắc đạo, có danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài ra đời giữa một hoàn cảnh xã hội Ấn Độ cực kỳ hỗn loạn rối ren phức tạp, giai cấp phân tranh đầy dẫy sự bất công, kỳ thị, hận thù. Hầu hết người dân thuộc dòng hạ tiện ở vào giai cấp thấp hèn bị trị, họ sống trong cảnh hết sức khốn khổ cơ cực làm than.

Sự thị hiện của Ngài như để thẩm định lại giá trị nhân cách cao thượng của phẩm chất làm người. Giá trị đó phải được nâng cao trong tinh thần bình đẳng như nhau. Sự bình đẳng giữa người và người, không phải chỉ đặt định trong lý thuyết suông, mà nó phải được thể hiện cụ thể trong đời sống thực tế. Ngài đã làm một cuộc cách mạng lớn lao, là phá vỡ san bằng mọi giai cấp bất công, đem lại tình thương và đời sống an vui hạnh phúc đến cho tất cả muôn loài. Ngài đã mở ra một sinh lộ mới tràn đầy hấp lực tình người trong nguồn ánh sáng của tuệ giác. Ngài đã minh định: “*Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Mỗi người sanh ra đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật*”. Giá trị của lời tuyên bố khẳng khái đó, như là bức thông điệp thực dụng mà đức Phật nhằm trao truyền nhắn gởi đến cho mọi người, bất luận ở thời đại nào.

Ngày nay, nhơn loại có thể tự hào về những bước tiến vượt bậc đa dạng của ngành khoa học kỹ thuật vật chất, những thành quả mà khoa học đạt được, thật ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhưng không phải vì thế mà có thể làm giảm bớt đi cường độ đau khổ của con người.

Khoa học có thể chinh phục thiên nhiên một cách dễ dàng, nhưng không phải dễ dàng chinh phục chế ngự lòng tham dục cao độ của tâm giới. Chính vì điểm khó khăn chinh phục đó, mà nhơn loại ngày nay vẫn còn gào thét rên la vang dội về những bất công, kỳ thị, thù hận, chiến tranh, khủng bố, đói khát, bệnh tật, nghèo khổ v.v... Đó là những tiếng kêu than trầm thống của kiếp nhơn sinh muôn đời vẫn vậy!

Từ đó, cho chúng ta một vài suy nghiệm thích đáng về lẽ sống của con người. Con người không phải chỉ biết đặt nặng về phần văn vật vật chất không thôi, mà còn phải quan tâm nhiều hơn về phần văn minh đạo đức tinh thần. Vì văn minh tinh thần là cội gốc, là nguồn sống hướng thượng có khả năng đưa con người vượt thoát mọi khổ đau. Nói cách khác, nguồn tuệ giác của con người có khả năng làm chủ muôn pháp. Câu nói: “*Nhứt thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy thức biến*”, là để chứng minh cho điều đó. Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy: “*Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình*”.

Điều đó cho chúng ta thấy rằng, mọi hiện tượng khổ vui, tất cả đều do quyền quyết định chủ động ở nơi tâm ta tạo lấy. Không ai có quyền quyết định thay thế cho ta. Xác minh điều đó, đức Phật nhằm nêu cao giá trị của đời sống tâm linh. Một đời sống thăng hoa hướng thượng siêu thoát, phải là đời sống trong thể cách tùy duyên hài hòa cùng vạn vật, không vương mắc trong khái niệm nhị nguyên. Còn dính kẹt vào những khái niệm danh từ, do vọng thức giả đặt qua những nhãn hiệu: đẳng pháp, chủ thuyết, triết lý, tôn giáo v.v... tất nhiên, con người vẫn còn sa lầy chìm ngập trong biển đời tranh đấu đầy hệ lụy đau thương hay nói rõ hơn, ngày nào nhơn loại chưa thấm sâu vào gốc rễ đạo đức nhân bản này, thì ngày đó nhơn loại vẫn còn phải chịu đựng triền miên đau khổ. Chúng ta đừng quên rằng, một xã hội tốt là do mỗi cá nhân có đạo đức tốt. Cho nên sự xây dựng một xã hội tốt, phải bắt nguồn từ sự giáo dục xây dựng đạo đức ở nơi mỗi cá nhân. Mà mỗi cá nhân muốn được tốt đẹp, thì mỗi người phải thường xuyên quán chiếu lại ở nơi chính mình. Có quán chiếu sâu vào nội tại, ta mới có thể gạt lọc chuyển hóa hết vô minh phiền não để trở thành chơn thể thanh tịnh Niết bàn.

Phật Đản, ngày đánh dấu ra đời của một bậc siêu nhân, đức Phật đã hoàn thành nhân cách đúng nghĩa thực chất đạo đức tối thượng của một con người, mà hôm nay tất cả chúng ta đang thiết tha quy hướng về Ngài. Quy hướng về Ngài không có nghĩa là chúng ta chỉ biết một bề ca ngợi tôn vinh xưng tán Ngài bằng những mỹ từ rỗng tuếch, mà chúng ta cần phải noi gương bắt chước những công hạnh tự giác và giác tha của Ngài.

Hướng lòng về Phật Đản là nghĩ về những nỗi thống khổ đau thương của vạn thể sinh linh. Nhơn loại ngày nay vẫn còn chìm sâu trong đêm dài tối tăm của nghiệp thức vô minh. Còn quá nhiều tham vọng tranh chấp gây bao tang tóc hận thù tàn sát lẫn nhau. Họ chưa ý thức thấm sâu trong thâm tình đồng loại, chưa thực sự cảm thông xây dựng tình người trong nước mắt cùng mặn và trong dòng máu cùng đỏ. Vì quá nô lệ cho bản ngã thấp hèn, vì lòng ích kỷ hẹp hòi, nên con người vẫn bất chấp mọi thủ đoạn gian ác, tiếp tục khuynh đảo, gây hấn, khủng bố sát hại làm khổ đau cho nhau. Tình thương và trí giác là hai yếu tố căn bản để xây dựng tình người. Thiếu một trong hai là đời sống của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mất thể quân bình.

Bất giác là nguyên động lực thúc đẩy nhơn sinh gây ra nhiều hệ lụy, tang thương cho nhau, làm cho xã hội loài người luôn luôn sống trong nhiều nỗi lo âu sợ hãi bất an. Nhân mùa Phật Đản, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện chư Phật soi sáng tâm thức hiểu biết của mỗi nhân sinh hướng về tình đồng loại để cùng nhau kiến tạo một thế giới hỗ tương và mỗi người biết thương yêu quý tiếc tôn trọng mạng sống của nhau. Đức Phật dạy: “*được làm thân người rất khó*”. Hôm nay, chúng ta đã được cái khó đó. Vậy, mỗi người nên tha thiết tận dụng cái khó đó để tô điểm đậm nét hương hoa làm đẹp cho mình và xã hội.

Kính nguyện tâm hương của mùa Phật Đản lần thứ 2632 thắp sáng trong lòng nhân thế để đánh thức niềm tin: “*Tin vào tình người, tin vào sự hiểu biết chơn chánh, tin vào ai cũng có nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ giống nhau*”. Mọi sự hơn thua tranh chấp, những ranh giới phân chia kỳ thị chủng tộc, những đối xử bất công, những tệ nạn xã hội v.v... tất cả đều được cải thiện, san bằng. Chúng ta hãy cùng nhau mở rộng vòng tay thương yêu, đồng tâm hiệp lực xây dựng tình huynh đệ trong niềm yêu thương tương kính để mọi người có được đời sống hạnh phúc an bình.

Cầu nguyện Tam bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý đồng hương, Phật tử một mùa Phật Đản an lành, luôn tấm mình trong ánh hào quang của chư Phật.

**Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phước Huệ**