

Lá Thư Chủ Nhiệm

Nhân loại ơi! Đấng giác ngộ đã ra đời, khơi dòng suối từ bi vào lòng nhân thế! Chúng sanh ơi! Đấng cứu khổ đã giáng trần, giáo lý của Ngài có khả năng lau khô hết những giọt lệ hoen mi và điểm trên môi mọi người những nụ cười tươi thắm! Thế giới ơi! Đấng điều ngự đã làm phàm, dẹp tan những giấc mộng kinh hoàng, mang đến cho mọi người một cuộc sống an bình và hạnh phúc! Lời Thông điệp ấy lan truyền khắp mọi nơi trong ngày Phật Đản của 2628 năm về trước. Ngày xưa, trong lúc xứ Ấn Độ đang bị khủng hoảng tư tưởng cùng cực do những học thuyết phi lý của ngoại đạo tạo nên. Mọi người đang khao khát tìm cầu kinh nghiệm về tâm linh. Việc làm phàm của Đức Phật khai nguyên cho một cuộc cách mạng tư tưởng vô tiền khoáng hậu, như ánh bình minh dẹp tan những tăm tối đêm dài. Ngày nay, toàn thế giới đang trong một giấc mơ khủng bố kinh hoàng do những học thuyết phi nhân bản tạo nên. Nhân ngày Phật Đản lại về, chúng ta lần dỡ lại trang lịch sử Cách Mạng tư tưởng của đời Ngài để từ đó chúng ta có phương hướng chính xác để tự cứu mình và phục vụ cho tha nhân.

Nhìn lên lễ đài tổ chức Lễ Phật Đản hằng năm, chúng ta đều thấy những hình ảnh một cậu bé từ trong ngực nhảy ra đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất. Mọi người đều biết đây là huyền sử. Sở dĩ, huyền sử còn được gìn giữ lâu dài vì nó chứa đựng tự hào về dân tộc như con rồng cháu tiên, nó chứa đựng cốt tủy của chúng tích giáo lý như huyền sử Phật Đản.

Hình ảnh quen thuộc nhất với chúng ta là Đức Phật sanh từ Lòng Ngực tiêu biểu cho tất cả đều do tâm tạo ra để dẹp tan những phái duy vật như phái Phú Lan Na Ca Diếp và phái Ca Na Lưu Đà Ca Chiên Diên. Họ chủ trương tất cả pháp đều đoạn diệt, không có trung hiếu, không có nhân quả, vì chết là hết. Vì vậy cứ làm theo ý mình.

Hình ảnh thứ hai là ảnh sơ sanh đi bảy bước trên bảy đóa sen là tiêu biểu cho yếu tố cấu tạo con người và vạn Pháp. Mục đích dẹp tan phái Mạt Na Lê Cầu Du Lê và phái San Lê Dạ Tỳ La Đề tử. Hai phái này chủ trương khổ vui của chúng sanh chỉ là tự nhiên vì con người được cấu tạo bằng đất nước gió lửa. Cát bụi sẽ trở về cát bụi mà thôi. Bảy bước này là đất, nước, gió, lửa, nghiệp, chủng tử và thức tạng. Trong bảy yếu tố trên thức tạng mới chính là yếu tố quan trọng nhất, đóng vai trò chủ thể bảo trì vạn pháp và loài người.

Hình ảnh thứ ba là tay chỉ trời tay chỉ đất biểu trưng cho giải thoát tuyệt đối, vì còn rơi vào một phía là còn thiên chấp, dứt tất cả đối đãi là vô sanh là dứt sanh tử. Hình ảnh này dẹp tan phái A Kỳ Đa Xí Xá Châm Bà La. Chủ trương phái này lấy khổ hạnh là Pháp tu, mặc áo thô rách, dùng năm lò lửa đốt thân, chịu khổ càng nhiều, hết khổ càng mau, liền được giải thoát.

Hình ảnh cuối cùng là lời nói "trên trời dưới đất chỉ có chơn ngã là độc tồn" nhằm nâng cao giá trị nhân bản của con người. Tất cả mọi người đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật mà không cần sự cứu rỗi hay nương cậy vào ai. Hình ảnh này làm băng hoại quan niệm sai lầm của phái Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Phái này chủ trương cuộc đời con người có khổ vui đều do sự xếp đặt của Đấng Tạo Hóa, không phải đời này hành đạo mà có thể thay đổi được, nếu không làm vừa lòng Đấng Thiên Liêng. Đức Phật ra đời các Tà phái ngoại đạo rơi rụng như lá mùa Thu.

Ngày xưa, trong khung cảnh khủng hoảng tư tưởng trầm trọng của xã hội Ấn Độ đương thời, mọi người đang trong cơn tuyệt vọng. Ngài ra đời như vầng thái dương thấp sáng niềm tin, như một liều thuốc hồi sinh chữa lành bệnh trầm kha. Ngày nay, thế giới đang đắm chìm trong ác mộng khủng bố hãi hùng. Là Phật tử, chúng ta phải thực hiện theo giáo lý cốt tủy của Ngài để lại. Chúng ta luôn luôn lấy tình thương làm chất liệu, đem tình thương xóa bỏ hận thù, dùng trí tuệ phá tan những hành động mê muội, biểu hiện hùng lực bắt buộc những kẻ bất nhân phải trở về với tánh thiên lương của mình. Bi Trí Dũng là một hồi chuông cảnh tỉnh, kính chiếu yêu, chiếu rõ mặt của những kẻ rắp tâm sát hại đồng loại, đồng bào. Dưới ánh sáng từ bi giác ngộ của Đạo Phật, chắc chắn sẽ có một ngày làm cho đoàn người khủng bố nhận ra được diện mục của chính mình, bỗng buông vũ khí sát hại, ôm nhau tràn nước mắt, trong sự thấm thiết của tình người.

Kỷ niệm ngày Đức Phật giáng trần, nhìn những hình ảnh biểu trưng, gọi lại trong chúng ta về nhơn cách, đạo đức và giáo lý mẫu nhiệm tuyệt vời của Ngài, để từ đó giúp chúng ta có đủ tư lương sẵn sàng cho một cuộc dẫn thân trên bước đường giải thoát hầu đem lại an vui cho mình và cho tất cả mọi người. Có thực hiện như thế thì việc kỷ niệm ngày Phật Đản hôm nay mới có đầy đủ ý nghĩa.

Báo Hương Đạo